

דרך הרי"ף

מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

פרשת תולדות | גילון 03 | ב' בכסלו תשפ"ג



סעודה ראשונה



**"וַיַּעֲתֶר יַצְחָק לֵה' לִנְכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הוּא וַיַּעֲתֶר לוֹ וַתֵּהָרַב רַבְּקָה אִשְׁתּוֹ"
אדם שמקבל בשמחה את כל מה שעובר עליו הקב"ה שומע לתפילותו**

שהיה לו טוב. אבל דוד המלך, כל התהלים זה היה יסורים, הבן שלו רודף אחריו, צרות משונות ועם הכל הוא מהלל ומשבח את הקב"ה, זו הגדולה של דוד המלך. לכן המלאכים שמו לו משהו רותח בפה כששיבח את ה', וברגע אחד שהיה לו משהו לא נוח הוא זרק את הכל.

אצל יהודי גם אם יש יסורים ובעיות הוא ממשיך לשבח את השם, אצל גוי המבחן כשיש בעיות הוא בועט ולא רוצה כלום. וכך אפשר לבאר ב"עלינו לשבח" כשאומרים "וַיַּנְחֵנוּ פוֹרְעִים וּמְשַׁתְּחִימִים" גם כשאנחנו כורעים תחת הנטל עם בעיות, נופלים ואין לנו כוח לעמוד ביסורים שיש לנו, עם הכל אנחנו משתחוים ומודים לקב"ה.

וזו המעלה של היהודי וזו המעלה של יצחק אבינו שהקב"ה קיבל את תפילותיו כי עם כל הבעיות קיבל את הכל בשמחה. מתי שאדם מתחיל עם ויכוחים זה לא נוח וזה לא טוב הוא מאבד את הכל, מתי שאדם מקבל את הכל בשמחה ובאהבה זו המעלה הגדולה של האדם.

התורה הקדושה אומרת לנו שרבקה הייתה עקרה ולא היו לה ילדים, יצחק ורבקה עמדו להתפלל שהקב"ה יפקוד אותם בילדים, יצחק עמד בצד דרום ורבקה עמדה בצד צפון ואז הקב"ה שמע את תפילותיו של יצחק ופקד אותם. נשאלת השאלה למה הקב"ה לא שמע לתפילה של רבקה ושמע דוקא לתפילתו של יצחק?

אלא אולי אפשר לפרש ולומר, אדם שסובל יסורים ועם הכל הוא מקבל את הכל באהבה ובשמחה וממשיך להאמין בקב"ה יש משקל גדול לתפילה שלו. ליצחק אבינו היו יסורים, הוא ראה את אימו שנפטרה כביכול בגללו מעקידת יצחק, יצחק אבינו היה עולה תמימה היה עיוור, ליצחק אבינו היה הרבה סבל בחיים, היו לו חיים טובים אבל לא פשוטים ועם הכל לא היו טענות כלפי הקב"ה על כלום, הוא קיבל הכל בשמחה ואהבה.

הגמרא אומרת (סנהדרין צב:): אחרי שדוד המלך סיים לכתוב את ספר התהלים, נבוכדנצר התחיל להגיד שבחים לקב"ה, ומתי שאמר, הוא כמעט סתר את כל השבחים שדוד המלך אמר בתהלים. ידוע שנבוכדנצר היה רשע גדול, החריב את ביהמ"ק וכמעט שהשבחים ששיבח את הקב"ה היו יותר חזקים מכל התפילות שדוד המלך התפלל.

מתי שספר התהלים עמד במבחן מול השבחים של נבוכדנצר, בא מלאך ויצק לו זהב רותח בפה שלו ואז שתק נבוכדנצר מכל השבחים ששיבח את הקב"ה. נשאלת השאלה אם הוא משבח את הקב"ה יותר מדוד המלך ניתן לו, בגלל שזה דוד המלך צריך לצקת לו זהב להשתיק אותו?

אלא אפשר לבאר ולומר מה שאומרים לנו רבותינו הקדושים, נבוכדנצר שיבח את השם אבל הכל היה לו טוב בחיים, היה עשיר היה חזק ששלט על העולם, הוא שיבח את השם מתוך



פדיונות: 03-792-2548



נפש הרי"ף



כל אחד צריך לחזק בנפש שלו ולדעת שהיצר הרע נותן לאדם להסתכל רק על חלק קטן מכל האמת ומכל האמת שמסביב, לכן חכמינו קוראים ליצר הרע חמסן, למה חמסן? שהוא נותן לאדם לראות רק חמישית הטעם, לא לראות את כל הדבר בכללותו, אלא רק לראות חלק מהדבר, כי אם כל אדם יראה את הכל בכללותו וכל אדם יראה את הכל בצורה ישירה ונכונה ואמיתית, אז הוא לא יעשה טעויות, והיצר הרע רוצה שהאדם יחטא ויעשה טעויות, לרדת לגרום לאדם לחטוא, לקטרג ולרדת ולקחת את הנשמה.



**"ויאמר ה' לה שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנָךְ וְשְׁנֵי לְאָמִים מִמֶּעֶיךָ יִפְרְדוּ"
בכל רע צריך למצוא נקודה אחת טובה כי גם ממנה יכול לצאת אור וישועה**

כמה טוב יש בה וכמה אור יכול לצאת ממנה. רבקה בצער גדול הייתה מוכנה לוותר על הכל, אבל מתי ששמעה שיצאו מיעקב אבינו את רבי הקדוש ומעשו את אנטונינוס שיתגייר ויעזור לרבי לכתוב את המשנה נחה דעתה.

וזה יסוד גדול, כל צער ובעיה שיש לאדם מתי שהוא מחפש ומוצא שם נקודה של זכות אחת הוא צריך להגדיל אותה ותנוח דעתו מהנקודות זכות הזאת. וכמו שמוצאים אצל משה רבנו לפני שהרג את המצרי "וַיִּפֶן כֹּה וְכֹה וַיֵּרָא כִּי אֵין אִישׁ" (שמות ב, יב) ראה עד סוף כל הדורות אם תהיה בו נקודה טובה ואם תהיה אפילו נקודה טובה אחת משה לא היה הורג אותו. ולכן האדם בכל רע ובכל משבר יחפש משהו של זכות אחת ויגדיל וירחיב את הנקודה הזאת, כי הוא לא יודע כמה אור וכמה טוב יכול לצאת לו מהנקודה שנראית הקטנה ביותר.

רבקה אמנו אחרי הרבה שנים של צער ועצבות שהיא עקרה נפקדה בהריון, וכשראתה שהבן שבבטנה רוצה לצאת לבית מדרש וגם לעבודה זרה אמרה "אם כן למה זה אֶנְכִי". וצריך לשאול, שנים את בוכה ואומרת שאת רוצה להיות בהריון וברגע אחד את מואסת בכל ההריון?

אחרי כן כשהולכת לדרוש את השם בבית מדרשם של שם ועבר ואומרים לה "שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנָךְ" יצאו ממך שני ילדים, אחד בעתיד הוא רבי הקדוש והשני הוא אנטונינוס שהיה גוי והתגייר וזכה לאור גדול.

רואים פה דבר של פלא גדול, רבקה אחרי שהצטערה ואומרים לה שמיעקב בעתיד יצא רבי הקדוש ומעשו יצא בעתיד אנטונינוס נחה דעתה. ונשאלת השאלה מה עם עשו ששנים יעשה רע לעם ישראל, שהבנים שלו ירדפו ויהרגו יהודים, זה לא מפריע לרבקה?

אלא האדם צריך ללמוד יסוד גדול, בכל בעיה שבאה וצרה שיש לאדם בחיים אפילו הגדולה ביותר, תחפש את הנקודה הטובה שיש בה, ובנקודה הטובה הזאת תתנחם, כי אתה לא יודע



שניית הדי"ף



כבוד הרב, הבן שלי אחרי בר מצוה ולאחרונה הוא התחיל לשמוע הרצאות של כל מיני רבנים קיצוניים. אנחנו משי פחה חרדית ועכשיו הוא מחליט לא לאכול כל מיני כשרויות שיש לנו בבית, וכל מיני הקפדות שהוא לא היה נוהג לפני זה, הדבר הזה מאוד מציק לי איך אני אמורה להתנהג איתו? קודם כל לא ללחוץ את הילד, כי כל לחץ שלוחצים הוא לא לחץ בריא, לא ללחוץ. וברוך השם שהילד לא בא ומבקש לעשות דברים לא טובים, הוא בסך הכל חושב על חומרות שהוא רוצה להחמיר. ללכת עם הילד בדרך של מתינות, בדרך נוחה, בדרך טובה, כל דרך שהיא דרך של תקופה ולריב ולעשות דבר לא טוב, זה דבר קשה. כל דרך של מריבה היא דרך שמורידה ברכה, מורידה שפע, מורידה הכל, ללכת עם הדברים בדרך של שלום, בדרך של נוח בדרך של טוב.



כבוד הרב איך אני יכול לדעת אם הרב שלי הוא שורש נשמתי, אם אני צריך לדבוק בו או לא? כי לפעמים יש לי רב בהתחלה של הדרך שלי, שאני חוזר איתו בתשובה, ואחרי תקופה אני מתחבר כביכול לרב גדול, ואני לא יודע איך כביכול לעשות את זה בצורה נכונה.

זו שאלה עמוקה, ושאלה שצריך הרבה מחשבה אצל האדם. באיזו דרגה הוא בעבודת ה' ובאיזו דבקות הוא? ומה זה רב? ואיך זה רב? ומה המהות של רב?

רב שפעם שמעת ממנו שיעור תורה והתחזקת והלכת והמשכת, ועבדת את ה', ונבנית במקום אחר אז אין לזה כל כך... אתה חייב לרב הזה שהוא שם אותך על הדרך, אבל הוא לא הרב שלך.

הרב שלך זה כל אדם בונה לעצמו את המהות של הרב - זה דבר שהוא רחב. בשיעורים ובדברי תורה אנחנו מדברים על זה, ושם אפשר לראות את זה באריכות.



"ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו" עיקר תפילות הבעל בבית יהיו על רוחניות והאשה על גשמיות

אנחנו רואים בפרשת השבוע שיצחק ורבקה היו עקרים, יצחק עמד בצד דרום ורבקה עמדה בצד צפון ושניהם התפללו להיפקד בזרע של קיימא. אז הקשנו ושאלנו למה זה בצד דרום ולמה זו בצד צפון?

אלא אפשר לומר יסוד גדול הגמרא אומרת (בבא בתרא כה:): אמר רבי יצחק הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין, אדם שרוצה להעשיר יתפלל וילך לצד צפון ואדם שרוצה להחכים בתורה ילך ויתפלל לצד דרום. על פי זה אפשר לבאר יצחק עמד להתפלל לצד דרום ורבקה עמדה להתפלל בצד צפון, הבעל צריך להתפלל על רוחניות, על יראת שמיים, על עבודת השם והאשה צריכה להתפלל בבית על פרנסה. ודאי שגם הבעל צריך להתפלל על הפרנסה והאשה צריכה להתפלל גם על יראת שמיים והתורה, אבל רוב תפילותיו של הבעל צריכות להיות על התורה והאשה על הפרנסה.

והגמרא אומרת (בבא מציעא נט.) אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו תוקירו את הנשים כדי שתתעשרו, כוח הפרנסה של האדם נמצא ביד של האשה, היא המפתח של הפרנסה בבית. לכן יצחק התפלל בצד דרום שיהיה לו בן צדיק עם תורה ויראת שמיים, אבל רבקה התפללה לצד צפון כי משם הכוח של הפרנסה.

אם כך אדם צריך ללמוד וללמד את אשתו מתי שמתפללים שהגבר יתן את כובד תפילותו לעניינים רוחניים והאשה תתן את כובד תפילותה לעניינים גשמיים.



ספר דברים
ספר הישועה

קח חלק בהפצת ספר דברים ותזכה לישועה!

נחת?
ספר דברים!

שבע?
ספר דברים!

ישועה?
הנצל מחבלי משיח

בריאות?
ספר דברים!

שמחות?
ספר דברים!

ה-300 שח נפיל עהורק 50 ספרי דברים
שילחזו מידי שבת
להצטרפות ופרטים 052-5106510



השתדלו בכל בית על שולחן שבת לשים את האזוב, זעתר. יש בדבר הזה סגולות עצומות להרחיק עין הרע, להרחיק מחלוקת, להרחיק יצר הרע של עריות, להרחיק כל דבר לא טוב.

יש סגולה גדולה באזוב, בזעתר, וטוב כל אדם שיהיה בכיס שלו כל הזמן זעתר, יש בזה סגולה עצומה.



סעודה רביעית

סיפורי הריף

וסרמן, נגזר עלינו למות כמו קורבנות, אם נהיה עצובים גם נמות וגם לא נהיה שלמים עם השכר שצריכים לקבל על הקורבן שהקרבנו, לכן אם כך או כך מתים, נשמח במוות נהיה שמחים.

הגרמנים ראו את זה ופתאום רואים כולם שמחים ורוקדים ומתנהגים בצורה קשה ביותר. מה הם עשו, לצער אותם, על הדלת של תא הגזים כתבו, לקחו את הפרוכת של ההיכל שהיה כתוב "זה השער לה' צדיקים יבאו בו" (תהילים קיח, כ), תלו את זה בדלת של תאי הגזים, ועם הכל הם היו רוקדים ושמחים.

מה עשו הגרמנים, לקחו אותם בוקר אחד להכניס אותם לתאי הגזים וכל התלמידים עם הרב היו רוקדים ושמחים, הם לא יכלו לראות את זה, היו לוקחים הרובים שלהם והרגו אותם לפני תאי הגזים מכעס ושנאה איך שהם היו מתנהגים בשמחה.

אדם צריך לדעת, אם נכתב עליך ניסיון אתה צריך לעבור אותו. אם תהיה עצוב זה לא יוסיף, אם תהיה שמח זה רק יהיה ניסיון יותר מושלם. כל מה שהקב"ה נותן, תהיה שמח עם מה שהקב"ה נותן.

תמיד אנחנו מספרים על רב אלחנן וסרמן, היה אחד הצדיקים הגדולים שהרגו אותו הגרמנים בשואה.

מסופר עליו, הייתה לו ישיבה גדולה והיה נוסע ממקום למקום לאסוף כסף לישיבה שלו. הוא הלך לאמריקה לאסוף כסף לישיבה והתחילה שואה בגרמניה, באירופה. אמרו לו, הרב לא יחזור, תישאר באמריקה, הרבה רבנים באו לפה הקימו ישיבות, בנו בתי מדרש גדולים, מאות תלמידים, הרב יחזור לשם יהרגו אותו.

אמר להם הרב, חס ושלום, התלמידים שלי מתים שם, אני אחזור למות עם התלמידים שלי. לחצו אותו כל היהודים אל תיסעו. הוא קם ונסע. איך שנכנס למדינה שלו, תפסו אותו הגרמנים למחנה השמדה, אותו ואת כל הישיבה.

במחנה השמדה כולם היו שבורים ועצובים, תיכף, יום, יומיים, חודש, חודשיים יהרגו אותם. כולם כבר ידעו שאת הנשים הרגו, את הילדים הרגו, את הצעירים הרגו ואת הילדים הרגו, את הזקנים הרגו ורק הצעירים משאירים אותם שיעבדו ויבנו דברים לגרמנים ומתי שכבר לא יהיה להם כוח יהרגו גם אותם.

רב אלחנן וסרמן ראה שכל התלמידים שלו שבורים ועצובים מאד, אסף את כולם ואמר להם, מי שנותן תרומה, מי שמביא קורבן לבית המקדש ובלב שלו הוא לא שלם עם מה שעושה, עצוב על מה שעושה, מה קורה לו? הוא גם הפסיד את הקורבן וגם אין לו שכר על זה שלם. אמר להם רבי אלחנן

עזר לא מקבלים סיכנותי
מכבוד האצו"ר???
אתם לא מחוברים

הרב רבי יצחק אייזיק ווייס שליט"א
הרב רבי יצחק אייזיק ווייס שליט"א
הרב רבי יצחק אייזיק ווייס שליט"א

אלה הורה סכשו
052-510-6510
אליהו

אתם מקדישים

ואנחנו מפיצים!!

עלות השתתפות בהפצת
50 ספרים - 300 ש"ח
לפרטים 052-510-6-510