



"עטרת מרדכי אליהו"

בית תורה וחכד

בית מדרש יום וחצות לילה, לימוד משניות והנהגה הקדושה לעילוי נשמת הנפטרים, ובית תמחוי לטקסים על שם ולעילוי נשמת מורד מן הראשליצ המקובל האלקי הנהגה הרב מרדכי אליהו זצוק"ל זצ"א

עלון: מס' 27

פרשת: פרשת ניצבים

עטרת מרדכי לילדים



מעשה רב

תורה מחיכת

רב פפא מספר בגמרא, כי רבא היה בודק את הערנות של תלמידיו ואת בטחונם בהלכות שהם לומדים, והיה מנסה אותם בשאלות שאין בהן ממש כדי לראות כיצד יגיבו.

ספר הרב יהודה עמיחי, רב "מכון התורה והאָרץ": זכיתי ללמוד אצל הרב זצ"ל שנים רבות שמוש בהלכות מעשיות בשמחה ובכלאים ובכל המצוות הקשורות לאָרץ.

בין השאר למדנו אצל הרב כיצד בודקים אתרוגים, ובאותם ימים היו עוטפים את האתרוגים בשער פשתן ולא בעטיפות פלצב כמו היום.

פעם אחת נצמד אניץ פשתן לסודר שלי, והרב הצביע עליו ואמר לי: שעטנז.

הוצאתי מיד את אניץ הפשתן, אבל כעבר רגע עלה בי ספק. העזתי ושאלתי, כי תורה היא וללמוד אני צריך: הרב, האם באמת זה שעטנז? הרב חידך ואמר: טוב שאתה שואל, כי באמת על-פי ההלכה זה לא שעטנז (שו"ע יו"ד ש ס"ע ב).

והבנתי שהוא בודק אותנו כמו שרבי בדק את תלמידיו..

(אביהם של ישראל 6)



חידושים בפרשה

שבת שלום ילדים יקרים,

בפרשה שלנו נאמר:

"אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך" (ל', ד')

אומר התרגום יונתן: אם נהיה מפגרים בקצה העולם, הקב"ה יקבץ אותנו על ידי אליהו הנביא, ויקרב אותנו ע"י המלך המשיח.

נשאלת השאלה: למה צריך גם את אליהו הנביא וגם את המלך המשיח?

תפקידו של אליהו הנביא הוא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם (מלאכי ג, כ"ד), כלומר אליהו הנביא מחזיר את העם בתשובה.

לפי זה מתבאר שישנם שני שלבים: "אם יהיה נדחך" – אם יהיו יהודים רחוקים מאוד מתורה ומצוות, רחוקים מדרך היהדות, בוא אליהו ויקרב אותם, דהינו ישיב לב בנים לאביהם שבשמים; ואז יהיו ראויים לראות את פני המשיח, שכן כבר חזרו בתשובה וקבלו לב חדש, ואח"כ יקבצם ויביאם לאָרץ ישראל.

(מתוך דברי מרדכי)

חידות

שאלות מהפרשה

1. אל מי פונה משה בבְּרית?
2. מי הם העדים שהקדוש ברוך הוא מתרה בנו בפניהם?
3. "אתם נצבים היום לפני ה'". מתי אמר משה דברים אלו וישראל? (רש"י)
4. "מחטב עציף עד שאב מימדי", על מי מספר בתורה ש:
 - א. חטב עצים.
 - ב. שאבו מים?
5. על מי מספר בתנ"ך שרצו להתגורר והפכו לחטבי עצים ושאבי מים?
6. לפי רש"י, מי רצו להתגורר אף משה לא קבלם?

שבת שלום!

גדולים צדיקים

הרב סלמאן אליהו זצוק"ל

נולד בשנת ה'תרל"ב בבעיר בגדד שבְּעירק למשפחה עשירה, וקבל חינוך כללי לצד חינוך תורני. היה מגדולי המקובלים.

בהיותו בחור, רצו לשלח אותו ללמוד באוניברסיטה באנגליה, אבל בחר סלמאן להתורה. זכה להערכה מרבנו יוסף חיים - בעל הַנּוֹן איש חי (הבא"ח) בעקבותיו החל להעמיק בלמוד ההלכה והספלה, והצטרף לישיבתו של הבא"ח.

בעצתו עלה וישראל והשתקע בירושלים. שם למד בישיבת המקובלים 'רחובות הנהר' בראשות הרב חיים שאול הכהן דווק, ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו. לבקשת רבו לאחר פטירתו, העבירה הסמכות בעניני הספלה בישיבה לרב אליהו.

כתב את הספר כרם שלמה - על ספר עץ חיים של רבי חיים ויטאל. הספר נתקבל בחבה מאוד.

בהו פרסם של יוצאי עירק בירושלים. נשא לאשה את הרבנית מזל בת רבי שאול ושמחה צדקה, אחותו של הרב יהודה צדקה. בין תלמידיו נמנים בניו, הרב מרדכי אליהו, הרב נעים בן אליהו, והרב יצחק פדורי. נפטר ביום טוב של ראש השנה ונקבר בהר הזיתים.

זכותו תגן עלינו.